



Op 21 december gaan we allemaal op reis.
We gaan op zoek naar het koningskind!

Beste ouders / verzorgers,

Elk jaar vieren wij samen met de kinderen het Kerstfeest en één keer in de 5 jaar bestaat dat Kerstfeest uit een **Krystkuier**. Alle kinderen, hun ouders, familieleden en bekenden, maar ook dorpsgenoten lopen in groepen (o.l.v. een gids) door het dorp, waar op sommige locaties een tafereel uit het kerstverhaal wordt uitgebeeld: Jozef de timmerman, de 3 wijzen, Koning Herodes, de herders en natuurlijk de engel Gabriël. Er klinkt muziek en een koor zingt kerstliederen.

De reis eindigt op het kerkplein. daar staat de stal met Jozef en Maria en het kindje Jezus. Iedereen krijgt ter afsluiting wat lekkers. Alle deelnemers nemen een cadeautje mee in de vorm van een levensmiddel. We schenken dit aan het kerstkind, net zoals de drie wijzen dat deden. Uiteindelijk gaan al deze geschenken naar de voedselbank. Het is ook handig om een lichtje mee te nemen. Dit is handig om de teksten te kunnen lezen.

Opgave: Vóór 16 december 20.00 uur bij Sietse en Sita Wijbenga (**Klammersreed 8**):
sswijbenga@live.nl

Op maandag 18 december hangen de groepslijsten met starttijden bij
SWS De Frissel / www.drachtstercompagnie.info en het mededelingenbord op it
Heechfean. De ouders van de Frissel krijgen de indeling ook op de mail.

Starttijd: Vanaf 18.30 uur, schoolplein De Frissel.
Eerst natuurlijk wel even inschrijven in school, dan krijgen jullie de liturgie
(teksten) voor onderweg

Route: Schoolplein-de Pream-de Wiksel-de Feart-it Heechfean-Alde wei-Smidswei-
Kerkplein. Voor iedereen die aan de route woont: Willen jullie een kaars
voor het raam zetten?

Goed doel: Aan deze reis hebben wij, zoals hierboven staat te lezen een goed doel verbonden. We
leveren een bijdrage aan de kerstpakketten van de voedselbank.

Loop mee en laat je verrassen! Voor de leerlingen van De Frissel is dit een schoolactiviteit. We vragen de
ouders zelf toezicht te houden op hun kinderen. De leerkrachten vervullen de rol van gids. We hopen dat u
er allemaal van zult genieten.

het organisatiecomité